



Beste Huizer en sympathisanten,

Op 12 jaar tijd zijn De Huizen uitgegroeid tot een vzw met impact. Met inzet van velen hebben we een draai kunnen geven aan het ultimatum remedium in ons land. Terwijl gevangenis van de ene crisis in de andere sukkelen zagen zes huizen het levenslicht.

Ons nieuw detentieparadigma is het gevangeniswezen een – bijna enig - teken van hoop.

We uiten soms felle kritiek op de eerste realisaties. De eerste zogenaamde detentiehuisen zijn te groot en te weinig gedifferentieerd. Transitiehuisen zijn deels in handen van winstzoekende organisaties gevallen.

De eerste huizen, ook al kregen ze een wettelijke verankering, zijn verre van definitief verworven. Ze baden ook te zeer in een repressief discours en een expansionistische logica.

Maar als we enige afstand nemen zien we tot onze verbazing dat zelfs de zeer gepolariseerde samenleving waarin we leven binnen haar ultimatum remedium durft experimenteren met echte kleinschaligheid die een betere garantie voor menselijkheid vormt dan gigantisme. De aanvankelijke euforie rond Haren is gaan liggen.

Het is nog onduidelijk welke volgende stappen de nieuwe Belgische regering zal zetten in de verdere uitbouw van kleinschalige detentie.

Ik kan je verzekeren dat VZW De Huizen niet bij de pakken blijft zitten. We komen in elk stadium en op elk niveau tussen waar we kunnen en hopen zo de bakens uit te zetten op de lange termijn.

We worden daarbij ten eerste geholpen doordat onze kleine vzw het geboortehuis was van een breder Europees initiatief. RESCALED haalde zelf al haar eerste grote realisatie binnen met de Council Conclusions. Die worden nu volop als hefboom ingezet om detentiehuisen te realiseren in de landen die aangesloten zijn.

Het is belangrijk om te beseffen dat de transitie binnen de uiterste strafvorm niet losstaat van de transitie binnen de brede samenleving.



De cel was het product van een industriële samenleving die de mens als een solitair wezen zag.

Een samenleving waarin mensen zich in toenemende mate bewust worden van hun onderlinge afhankelijkheid, zoekt ook binnen de straf naar vormen die dit besef belichamen.

In die zin tekenen we in deze donkere tijd mee de contouren van een nieuwe samenleving uit. Onderschat de symbolische waarde van de uiterste strafvorm immers niet.

Helaas gaan fundamentele transitie's gepaard met grote onzekerheid en wereldwijd oplopende spanningen. Maar na elke storm gaat het water weer liggen. Wat overeind blijft is wat beter past bij wie en wat we willen of moeten worden.

We zijn een jonge vzw en we rusten niet tot de laatste gevangenispoort definitief dicht gaat.

Strijdbare nieuwjaarswensen !

Hans Claus

Voorzitter

VZW De Huizen / Les Maisons asbl